



Congregatie van de Broeders van de Onbevleete Ontvangenis van Maria

*'Dat goedheid en trouw je nooit verlaten.
Bind ze om je hals. Schijf ze in je hart.'*

Boek 'Spreuken'.

We hebben de droevige taak om u te berichten, dat we afscheid hebben moeten nemen van ons dierbaar familielid en zeer toegewijde medebroeder

BROEDER GERARD HERMANS FIC

Johannes Andreas Gerardus

Op 17 juni 1931 zag Gerard het levenslicht in Maastricht.

Hij werd onze medebroeder op 15 augustus 1951 door het afleggen van zijn Geloften in Maastricht.

Op 12 december 2021 ging hij van ons heen in het MUMC+ te Maastricht.

Gerard was voor zijn familie, medebroeders en vrienden een erg kostbaar mens.

Hij had het in zich om de mensen, die hij tegenkwam op zijn pad meteen voor zich te winnen.

Hij studeerde af in de Engelse taal en letteren, was een geliefd docent in Maastricht. Hij was een wijs lid van ons generaal bestuur en een bewogen provinciaal overste in Malawi.

'Ikzelf beschouw al die 'meevallers' in mijn leven als een groot geschenk van de Heer.'

Zijn goede gaven benutte hij om goed te zijn voor velen: studenten, huisgenoten, medebroeders wereldwijd en voor de bezoekers van ons project 'In de Rooden Leeuw' in Maastricht. Jarenlang gaf hij leiding aan het Beyartkoor en de bibliotheek van De Beyart.

We nemen in besloten kring afscheid van hem in de Eucharistieviering op donderdag 16 december om 14.30 uur in de Cellebroederskapel.

Daarna leggen we hem te ruste op het kerkhof van de broeders FIC aan de Anjoulaan.

Namens de familie:
Mevr. José Hermans
Mispelhoven 32B
6225 GH Maastricht

Namens de Congregatie FIC
en de Bernardusgemeenschap
Br. Wim Luiten, overste
Brusselsestraat 38
6211 PG Maastricht