

In Deo Rogier Smolders, Walter *Waltherus Franciscus*



blijven de beweging van de aarde meemaken, we zijn er deel van.

Het heeft Rogier altijd gefascineerd. Daarom werd hij lid van de Volkssterrenwacht Hercules. Dat hele stelsel van sterren en planeten dat ons omringt en waar we zelf deel van uitmaken vond hij uiterst interessant. We kunnen onszelf niet erboven of ernaast plaatsen. Het ongelooflijk boeiende van die hemellichamen is dat elk een eigen baan om zich te bewegen heeft. Zo ontwikkelde Rogier ook zelf eigen banen waarlangs zijn leven zich kon ontploien.

Elkaar op weg helpen in verwondering

Hij zorgde voor versieringen bij feesten, trok zich het lot van dieren aan, hielp bij het realiseren van geslaagde ouderavonden en verzorgde zeer enthousiast cursussen voor belangstellenden over het heelal dat ons omringt. Met een telescoop van de Jezuiten werd in de koepel van de Sterrenwacht Limburg op de Brunssummerheide de hernel afgezocht om de afbeeldingen op de sterrenglobe die Rogier had gemaakt met eigen ogen in het echt te aanschouwen.

Onder al die activiteiten zat een andere laag. Die wordt door de psalmist verwoord met de vraag: "Wat is toch de mens, dat U om hem geeft? U laat hem heersen over alles." Die verwondering over dat alles heeft in Rogier een creativiteit en interesse losgemaakt waar hij anderen in wilde laten delen. Het boeide hem zo bovenmate, dat hij dit niet voor zichzelf wilde en kon houden. Zoals de psalmist ons voorhoudt: "De Heer heeft alles aan onze voeten neergelegd om er zorgvuldig mee om te gaan en elkaar deelgenoot te maken van onze verwondering over dat alles." Kleine mensen worden groot, juist in het delen van de verwondering, in het stellen van hun vragen, in het zoeken naar antwoorden die soms vandaag nog niet gevonden kunnen worden. Dat hele proces van ontdekken en vragen stellen en soms onverwacht een antwoord krijgen maakt het leven boeiend en waard om geleefd te worden. En veel vragen kunnen soms nog niet eens beantwoord worden.

In memoriam Broeder Rogier

We zijn hier samengekomen rond het lichaam van Rogier. We vertrouwen het straks toe aan de Aarde die een eigen baan trekt in het heelal. Alles wat hij gedaan heeft: onderwijs aan kinderen, cursussen voor volwassenen, samen met anderen verantwoordelijk zijn voor de community Lidwina, het speelde zich allemaal af op die bol die wij aarde noemen en waarin wij hem zullen begraven. Of we nu leven of gestorven zijn, we



Het geheim van de Eeuwige en alles wat we bij stukjes en beetjes kunnen ontdekken ligt voor ons geborgen in Zijn hand. Elke generatie staat weer aan het begin van iets nieuws en mag zelf het boeiende ervan ontdekken. Daar heeft Rogier met volle teugen van genoten en velen daarin laten delen. De rijkdom die hij zelf vergaard had, heeft hij royaal met anderen gedeeld en hen vol bewondering Gods schepping laten ervaren. Zijn begeleiding bestond hieruit, dat mensen zelf het wonder van wie we zijn en wat ons omringt konden ontdekken en daar ook in groeien. Elkaar op weg helpen in verwondering en zelf deel uitmaken van dat hele proces dat mens-zijn heet. Het vermoeden dat er meer is en dat als het ware iangzaam ontvouwen, is de rijkdom die Rogier ons nalaat. Laten we hem dankbaar zijn. Velen heeft hij zich leren verwonderen over de grootsheid van het heelal. Want, zegt Rogier, verwondering is immers een van de basisbegrippen voor geluk. Wij hopen dat hij het eeuwige geluk nu gevonden heeft.

door Kees Gordijn



Bro. Rogier was born in 1921 in Waalwijk and made his first vows in 1942. He was very interested in the Universe and made his own model of the stars in the sky, using it to teach others astronomy. He was a teacher, a very social person. He was filled with amazement at the Creation and tried to share that feeling, that there is more in the world than what we see, and the beauty of it all, with others.

