

In Deo

Kees Joore, Cornelio

* 24 januari 1932 Schiedam

† 12 januari 2016 Talca (Chili)



*Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, oh God mijn Heer.
Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmer meer.
Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar t'allerstond.
De tirannie verdrijven die mij mijn hert doorwondt.*

Mijn beste zusters en broeders,
We vieren de Eucharistie uit dankbaarheid. En het is aan mij om te danken voor zoveel dingen die op dit moment door mijn hoofd gaan. Het gaat me wonderlijk te moede nu ik me door jullie allemaal vergezeld weet, en ook door de broers van Kees in Nederland, die op dit moment met ons verenigd zijn. De liefde kent immers geen grenzen van tijd en afstand.

Samen met Cornelio zijn wij de laatste der Mohikanen als Nederlandse broeders in deze Chileense Provincie van Broeders, ofschoon Cornelio eigenlijk al geen Nederlandse nationaliteit bezat. Die gaf hij op (in de tijd van de dictatuur van Pinochet) om hier zijn taak als leraar te kunnen blijven vervullen.

Velen van jullie weten hoe Cornelio was als leraar. Uiterst duidelijk was zijn roeping. De getuigenissen die jullie vanavond uitgesproken hebben, zijn daar het beste bewijs van. Zoals andere broeders was ook hij een geboren onderwijzer. Door zijn liefde, zijn vakkennis en zijn passie dwong hij de bewondering van honderden leerlingen af. Hoe vaak sprak Cornelio mij over de eerste jaren in Chile!

Dank je wel, Kees, voor wat je geweest bent voor mij als medebroeder, als vriend van René en diens familie. Ik weet hoe je dit beleefd hebt: de pijn en de vreugde in je werk en in je vriendschappen. Wij broeders moeten je om vergeving vragen, want binnen onze gemeenschap van broeders, waar altijd de broederlijkheid zou moeten overwinnen, straalden we soms het tegendeel uit. De laatste jaren van ons samenzijn waren intens. Ik denk nu aan zijn aanwezigheid en nabijheid toen ik problemen had met mijn gezondheid. Hij vertrouwde me veel dingen toe over zijn leven. Zo ook deelde hij met mij zijn bijzondere geestelijke kracht om op het eerste gezicht een probleem te onderkennen in iemand. Hij leed veel. Hij wist van een van de drieëndertig slachtoffers van de mijnramp in het Noorden te zeggen wat hem overkomen was.

***“Door zijn liefde,
zijn vakkennis en zijn passie
dwong hij de bewondering
van honderden leerlingen af”***

Ik bedank je vandaag voor het gegeven vertrouwen. Voor alles wat we gedeeld hebben over wat we als kerk doormaakten en als congregatie, waaraan je zo vele jaren trouw bent gebleven. Trouw aan datgene waartoe je je verbonden had. Je onzekerheid deed je zo vele keren schrikken, omdat het je moeite kostte de inconsequenties te begrijpen en te doorzien tussen de theorie en de praktijk van ons leven als christenen.

Een zwaard doorboorde je hart bij alles wat er plaats vond in die kleine christelijke basisgemeenschap in Pellines, en met de kapel die je met zoveel enthousiasme en opoffering gebouwd had. Je werd gewoon geliquideerd. Maar in al je vrienden en vriendinnen bleef de warmte,

de liefde en de bewondering voor jou zichtbaar aanwezig.

En ik dank je ouders en bijzonder ook je tweelingbroer die je zo vroeg kwamen te ontvallen. Je broers Aad en Piet nemen vanuit Nederland met een warme broederliefde afscheid van jou. Onder ons zijn er maar weinigen die een idee hebben van de liefde die je familie voor je voelde, bijzonder ook je tantes 'dik' en 'dun'. Tussen haakjes, je was een ware meester in het uitvinden van grapjes en bijnamen, die op bepaalde mensen van toepassing waren.

Mijn woorden schieten tekort. Maar jij weet waar wij nu doorheen gaan. Er zijn geen bordenvengers meer die door de klas vliegen, en er zijn ook geen handstanden meer...

Nu ervaar je alleen nog maar wat het betekent: te rusten in de armen van een barmhartige God, Vader van Jezus, die je zo trouw gevolgd bent. We geven je nu weer terug aan de aarde die je geboren zag worden in Schiedam. Maar in ons hart bewaren we je warme vriendschap, je wijsheid, je momenten van bangheid en angsten.

Tota pulcra es María. Geheel zuiver zijt Gij, Maria.

In Memoriam uitgesproken door Gé van Vugt tijdens de uitvaart op 14 januari 2016 in Talca

Hermano Cornelio

Mis queridos hermanos y hermanas,

La eucaristía, dar gracias.

Me toca a mí dar gracias por tantas cosas que me crucen por la cabeza en este momento. Es una maravilla sentirme acompañado por todos uds acá y por los hermanos de Kees en Holanda que están con nosotros en este momento. El amor no tiene límite de espacio.

“Un educador nato”

Con Cornelio somos los últimos de los mohicanos holandeses de la provincia chilena de los hermanos acá en Chile. Aunque Cornelio ya no era holandés. En el tiempo del presidente Allende él tuvo la valentía de dejar su nacionalidad para poder seguir su tarea como profesor. Muchos de uds saben cómo él era como profesor. Una vocación clarísima y los testimonios anoche hablan por sí mismo. Como otros hermanos era un educador nato, con cariño con su preparación, su pasión, con la admiración de todos los cientos de alumnos. Cuántas veces Cornelio me hablaba de los primeros años en Chile.





Gracias, Kees, por lo que has sido como mi hermano, como amigo de René y familia. Yo sé cómo lo has vivido, las penas y las alegrías en tu trabajo en tus amistades, en nuestra comunidad de hermanos donde siempre debiera triunfar el amor fraterno y donde a veces somos un anti testimonio por lo cual tenemos que pedirte perdón.

Intensamente los dos hemos vivido juntos los últimos años de tu vida. Su presencia y cercanía cuando yo estubo con problemas de salud. Me había confiado muchas cosas de su vida, me compartió también un poder espiritual que sentía con la cual ubicaba a primera vista a una persona. Sufría mucho. Achuntó la suerte de uno de los treinta y tres sobrevivientes de la mina en el norte.

Doy gracias hoy por tu confianza, por haber compartido muchas dudas sobre lo que estamos viviendo como iglesia y congregación en la cual viviste tantos años con fidelidad. Fiel a lo que te habías comprometido. Tu inseguridad te hizo temblar tantas veces porque te costó entender y captar la incongruencia entre la teoría y práctica en nuestra vida como cristianos. Una espada te cruzo por tu corazón con todo lo que pasó en Pellines con la pequeña comunidad

cristiana y tu capilla que habías construido con tanta alegría y sacrificio. Fuiste simplemente aniquilado. Pero la admiración, cariño y amor quedó patentes en todos tus amigos y amigas.

Y Gracias por tus papas, especialmente por tu hermano gemelo que tan temprano en tu vida perdiste. Tus hermanos Aad y Piet en Holanda se despiden de ti con gran cariño. Pocos entre nosotros sabemos del cariño de tu familia y muy en especial de tus tías 'dik en dun'. Entre paréntesis fuiste un maestro para inventar piropos y sobrenombres. Mis palabras quedan cortas. Pero tú sabes lo que estamos viviendo. Ya no quedan borradores que vuelan por la sala de clase, ya no hay posiciones invertidas...

Ahora experimentas lo que significa estar en los brazos de Dios misericordioso, el Padre de Jesús a quien seguiste con tanta fidelidad. Te entregamos de nuevo a la tierra que te vio nacer en Schiedam, pero guardamos tu cariño tu amistad, tu sabiduría, tus miedos y angustias en nuestro corazón...

Tota pulcra es María...



Boven / above: Santiago Porto Seguro 1963. Achter / back row Adelardus Alleman, Embert Diependaal, Edwardo v.d.Hoed, Riberius v.d.Wiel, Alwinus Biesot, Aurelius Gilsing, Kees Joore, Leontius Bastiaens, Kees v.d.Wiel, Gerulfus van Oudheusden, Davinus Mathijssen, Pablo Vervoort, Anthimus Verveld, Servandus Smolders. Voor / front row José van Eijk, Herman Lukkezen, Edo Schrikkema, Silvino v.d.Hart, Tatianus Peters, Vigor Dijsselbloem

Rechts: kommunikantjes, Talca 1961 / right: Talca, 1961. First communion in 'Franciscan habit'. Kees Joore, Dismas v.d.Valk



Onder / below: Talca 1991, Colegio Integrado Pio X



Talca 1961, matricula / inschrijven / registering a student. Dismas v.d.Valk, Kees Joore



Kees, Cornelio Joore

was born in Schiedam as one half of twins. He joined the FIC in 1954 and became a teacher. In 1961 he went to Chile and there had to adjust to, and train for, the Chilean school system. It was hard work, on top of his usual tasks. In the 1970s he gave up his Dutch nationality and became a Chilean, in order to be able to keep on teaching in that country. He taught mathematics until 1993, when his school became part of the Centro Luis Rutten. He became treasurer for the Chilean Province and founded a small chapel in Pellines, near the sea, naming it for Maria Stella Maris, the Star of the Sea. He served there as a pastoral worker for the last twenty years.

Cornelio was totally committed to his calling, his work, and his friends. As a teacher he was loved by his students. He was dedicated to the truth and would not stop until it had been found.

Cornelio had left his twin brother behind in the Netherlands, and the twin died young. They had been exceptionally close. In Chile he found a friend who was like a new brother to him. They shared joy and grief as true brothers would.

Kees and Gé, Gerardo, van Vugt were the last of a large group of Dutch Brothers who worked in Chile.

In his memorial, Gé expressed his gratitude to Kees for being a loyal friend and Brother to him in times of ill health, and for keeping faith with him and with the Congregation in spite of community life not always having been easy in the earlier years in Chile. He also tells us how Kees, Cornelio, loved to tell stories and jokes, and how he spread human warmth around him.

Now, Kees will be missed by his remaining brothers in the Netherlands, and his friends and community in Chile. Kees himself has gone to a well-deserved rest in the arms of the Merciful God.

Tota pulcra es María. You are all beautiful, Mary!



Onder: Provinciaal Kapittel / Below: the Chilean Provincial Chapter 1981 in Santiago. Staand/standing José van Eijk, Joris van Dijk, Luis Koeleman, Maurilius van Grinsven, Alwinus Biesot, Rigaldus van Dooren, Henrie van Koten, Emerentius Beelen, Theobald de Bresser, Gosewinus v.d.Leur, Davinus Mathijssen, Pedro Wolters, Crispinus Verlaan, Nico Coolen, Servandus Smolders, Embert Diependaal, Aurelius Gilsing, Theo Vink, Ramon Wuisman, Kees v.d.Wiel. Zittend/sitting: Kees Joore, Silvino v.d.Hart, Albanus van Hulten, Dismas v.d.Valk, Gait Welling, Marcel Bastiaans, Cafasso Boonman, Edmundo de Bresser





2014, 60 jaar FIC / 60 years a Brother. Met / With Diego Izquierdo, Hector Rojas, Javier Solís, Eustachius 'Eko' Ekowijayanto, Lucio Torres, Marcelo Sandoval, Gé van Vugt. Zittend / sitting René Parada (Cornelio's 'broer' / 'brother'), Gladys Parada, Kees/Cornelio Joore, Andrea (Gladys' dochter / daughter), Luis Muñoz

Onder / Below: 1992. Jan Beelen, Alexis Beleire, Kees Joore, Willem Sondeijker, Gé van Vugt, Oscar Gem, Jan van Haaren



GRACIAS por su sonrisa, sinceridad y alegría de vivir hasta final! **GRACIAS** por su vida entregada y fidelidad como 'Hermano FIC'!



Dank je voor je glimlach, je oprechtheid, en je levensvreugde tot het laatste moment. Dank je wel voor je trouw en je gemeenschapszin als broeder FIC!

Br. Cornelio, terima kasih atas 'senyuman', ketulusan hati dan kegembiraan hidup yang selalu engkau tunjukkan. Juga atas kesetiiaanmu dan Dia yang memanggilmu hingga akhir. (Talca, 14012016)

Eustachius 'Eko' Ekowijayanto