

“De zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind,  
dit hoor ik als een innig fluistren in mij”.

Henriëtte Roland Holst-van der Schalk

Broeder  
Maarten  
Bouw

\* 21-10-1932

† 10-07-2024





In dankbare herinnering aan

## Broeder Maarten Bouw FIC Martinus Maria

Hij werd geboren op 21 oktober 1932 in Gemert.

Op 15 augustus 1957 verbond hij zich  
aan de Congregatie van de Broeders FIC.

Op 10 juli 2024 overleed hij in het woonzorgcentrum

De Beyart in Maastricht.

Ons dierbaar familielid en trouwe medebroeder Maarten was een 'late roeping': hij trad op 25-jarige leeftijd in bij de broeders FIC, na het vervullen van zijn dienstplicht in het leger.

Na een korte periode als broederonderwijzer in Brunssum en Heerlen werd hij door het generaal bestuur gevraagd om in 1965 naar Ghana te gaan, waar hij 'medestichter' werd van dit nieuwe 'missiegebied'. In dit land werkte hij 34 jaar en vervulde daar veel bestuurlijke functies. Hij werd benoemd tot 'regionaal overste', was docent aan de kweekschool in Tumu en ook huisoverste. In 1975 werd hij provinciaal overste van Ghana.

Vanaf 1991 was hij verantwoordelijk voor de vorming en opleiding van de eerstejaars novicen. Maarten hield veel van de Ghanezen en toen hij in 1999 repatrieerde, kreeg hij een welverdiend en hartelijk afscheid van de broeders en de bevolking. Hij vond Ghana 'de mooiste periode in zijn leven'.

Terug in Nederland werd hij in 2000 gekozen tot provinciaal overste. Gedurende zes jaar leidde hij de broeders van de Nederlandse provincie met mildheid en veel humor. Hij was en bleef een man die betrokken was op elk van zijn medebroeders. Dit bleek ook uit de vele persoonlijke gesprekken die hij 'bij de broeder thuis' voerde. In het spoor van onze medestichter br. Bernardus, was hij een mens van zachtmoedigheid. Met de dichteres Henriëtte Roland Holst-van der Schalk was Maarten er vast van overtuigd, dat "de zachte krachten zeker zullen winnen" (uit: Verzonken grenzen, 1918).

Na zijn bestuursperiode maakt hij zijn brede kennis en zijn sociale persoonlijkheid vruchtbaar in verschillende werkgroepen en functies, zoals de Adviesgroep Missionaire Activiteiten (AMA), de Contactgroep Maastricht (KGM), overste van de gemeenschap Lidwina, acoliet en lid van het Beyartkoor. Zo bleef hij actief betrokken bij de wereld van de religieuzen en het leven met zijn medebroeders.

Maarten was een dierbaar en trouw familielid en ondervond van hen altijd veel steun ook in zijn laatste levensjaren. Toen de tijd aanbrak dat hij onzeker werd en vaker 'de weg kwijt' was, kon hij rekenen op de toegewijde steun en aandacht van de broeders en zorgverleners in het woonzorgcentrum De Beyart. Dankbaar voor het vele goede dat hij voor onze broedergemeenschap heeft betekend, nemen we in diep respect afscheid van hem. We dragen hem mee in ons hart.

Maarten leeft nu, zo geloven we vast, in de onmetelijke liefde van zijn Heer, die hij zo trouw heeft gediend.