

UITVAART BR. KEES ZONNEVELD

VOORBEDEN

Brengen wij , bij dit afscheid van broeder Kees, in groot vertrouwen, onze vragen voor de Heer van levenden en doden:

. Dat broeder Kees, na zijn verdienstelijk leven voor zijn medemensen in Malawi en in Nederland, opgenomen mag worden in de plaats van eeuwige vrede en rust.

Laat ons bidden:

Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

. Dat zijn inzet, met name onder de jongeren en priesterstudenten, niet voor niets is geweest, zodat zij allen mogen bijdragen aan het onderwijs en geestelijke zorg van de bevolking van Malawi.

Laat ons bidden:

Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

. Dat de wereldleiders van nu mogen inzien dat het volk van Afrika het meest heeft te lijden onder de zware last van de pandemie. Dat ze bereid zijn op een lankmoedige wijze allen te laten delen in de hulpmiddelen die tegen de coronaziekte aanwezig zijn.

Laat ons bidden:

Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

. Dat er jongeren gevonden mogen worden, om in het spoor van Uw leven van Jezus van Nazareth, Zijn werk, met name in Afrika, te gaan voortzetten.

Laat ons bidden:

Heer , onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Trouwe God,

U heeft ons geschapen en ons gevraagd in het spoor van Uw Zoon Jezus te treden, in goede, maar ook in moeilijke tijden.

We zien immers verlangend uit naar vrede en welzijn voor allen.

Dat vragen we U, op voorspraak van Moeder Maria, onze trouwe patrones.

Amen.

Wim Swüste f.i.c.