

We blijven in groot respect en dank voor zijn leven onder ons herdenken

Broeder Henk van Lieshout FIC

Henk is op 17 december 1933 in Helmond geboren.

Hij legde zijn Geloften in de Congregatie van de Broeders FIC af op 15 augustus 1955 in Maastricht.

Onverwachts nam hij afscheid van ons op 6 februari 2022 in het Woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht.

Met hem gaat een sympathiek en eenvoudig levend mens van ons heen. We beschouwen dit heengaan, als familielid en medebroeder, als een groot verlies.

Henk was een man van weinig poeha. Hij genoot van de kleine dingen om hem heen en was daarnaast voor velen dienstbaar op velerlei vlak.



Hij studeerde af in de Nederlandse taal en letteren en benutte deze studie in zijn functie als docent gedurende veertig jaar.

Hij toonde zich beschikbaar als lid van lokale besturen in gemeenschappen aan de Tongerseweg en in De Beyart.

Hem werd gevraagd voorzitter te worden van de stichting Kloosterverzorgingshuis De Beyart en lid te zijn van het Beyartbestuur.

Hij verzorgde bijna 25 jaar lang het reprowerk vanuit zijn werkplek in de Beyartkelder en was een trouw en stijlvol medewerker bij liturgische Vieringen in de Beyartkapel.

Zijn leven werd gekenmerkt door grote vanzelfsprekende beschikbaarheid.

Met zijn familie had hij steeds een goed contact. Voor zijn medebroeders was hij een zeer gewaardeerde 'stille kracht'.

Dat de Heer van levenden en overledenen Henk mag opnemen in zijn wijde armen van liefde en rust.

We zullen deze edele mens node gaan missen.